

Beste dames van ons vrouwengilde Meerssen

Het is alweer de tweede keer dat ik hier mag staan voor een kerstspeech.

Het is echt MOGEN staan want ik ben er heel trots op dat ik voorzitter mag zijn van deze bloeiende vereniging; we groeien niet alleen in aantal, maar zijn ook een hechte groep van mensen die er voor elkaar is en met elkaar interessante activiteiten ontplooit. Het geeft mij, samen met de rest van het bestuur, veel energie.

Natuurlijk is het het gemakkelijkst om met mensen om te gaan, die al in jouw eigen bubbel zitten. Dat is makkelijk en kost de minste inspanning, maar uit de lezing van Ankie Hoefnagels bleek wel hoe goed het kan zijn om juist ook het gesprek aan te gaan met mensen buiten je eigen bubbel; niet alleen om nieuwe interessante en onverwachte relaties te leggen of andere mensen door aandacht juist dat steuntje in de rug te geven, dat ze nodig hebben, maar ook om te voorkomen dat we niet meer elkaars taal spreken en elkaar kwijt raken.

Empathie was daarbij het sleutelwoord en een hele sterke daarbij vond ik de stelling:

Behandel de ander niet als jezelf maar zoals die ander behandeld wil worden; daarvoor is het nodig om goed naar die ander te kijken en te luisteren, want anders kom je er nooit achter wat die ander wil. Dus voor de echte relatie moet je al voorwerk verrichten.

ik zeg bewust werk, want je moet jezelf soms even overwinnen en jezelf ertoe zetten.

Ons motto van dit jaar is dan ook heel toepasselijk in dit net geschetste beeld IK ZIE JOU, want als je elkaar niet ziet zoals de ander gezien wil worden zal er nooit sprake zijn van een bevredigend contact. Niet alleen kijken naar elkaar maar ook goed luisteren naar elkaar. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat niet alleen de ander zich prettig voelt maar je krijgt er zelf ook een euforisch gevoel van en ik denk dat ieder van ons hier wel mooie ervaringen mee heeft; en meestal zijn dat onverwachte gelukservaringen, die een warm gevoel achterlaten.

Met Kerst worden we ons meer bewust van dat ER ZIJN VOOR DIE ANDER; alle commercials zijn daar nu op gericht en dat is goed, maar wij als Vrouwengilde Meerssen proberen dat het hele jaar te doen, want in de soms exploderende wereld om ons heen zijn alle lichtpuntjes meegenomen en niet alleen met

Kerst. Ik ben een van nature positieve geest, maar moet in deze dagen soms moeite doen om me niet door het negatieve te laten neerhalen. Daar heeft niemand wat aan en laten wij dan ook op kleine schaal proberen ELKAAR TE VINDEN. Mijn kerstboodschap is dan ook om in het hele kleine het geluk te vinden; grote verwachtingen van geluk leiden tot teleurstelling; haal het uit het onverwachte en uit het contact met elkaar.

Dit jaar zijn we voor het eerst van een kerstdiner overgegaan op een kerst-lunch.

We kregen veel reacties dat deze wisseling naar de middag op prijs werd gesteld, hoewel we daarmee wel een paar clubs in de wielen hebben gereden zoals de wandelclub en de bridgeclub Never Down.

Daarvoor onze excuses, maar we hopen dat deze vervanging van jullie geplande activiteit ook in de smaak valt.